

Beste,

Lees ook de vorige edities van de Hertoghe Actueel op de [website](#).
Daar kan U kan de Hertoghe Actueel ook lezen in andere talen.

Heeft u zelf een interessant weetje, wil u een beetje promotie maken voor een buurtactiviteit of heeft u een zoekertje of een aanbod? Wil u zelf een artikel schrijven voor onze krant?

Laat het ons dan zeker weten. Deadline voor uw inbreng 10 november (voor de krant van 21 november - 21 januari) - 10 januari (voor de krant van 21 januari - 21 maart) - 10 maart (voor de krant van 21 maart - 21 mei) 10 januari (voor de krant van 21 januari - 21 maart) - 10 maart (voor de krant van 21 maart - 21 mei) - 10 mei (voor de krant van 21 mei - 21 juli) -10 juli (voor de krant van 21 juli - 21 september).



de redactie,
Nelly, Alex, Inge

Intro



Het is komkommertijd.

Ze liggen er, te wachten op een klant. Maar het is ook de benaming voor een bepaalde periode in het jaar waarin er weinig nieuws te melden is omdat diegenen die meestal voor het nieuws zorgen – media, politiek, economie - met verlof zijn. Een slappe tijd dus, waarin weinig zaken worden gedaan en er veel komkommers zijn.

Als u er nog nooit van gehoord heeft is dat te verklaren doordat het woord in en uit de mode is geweest in diverse landen sinds de eerste vermelding in 1700. Uw krant lijdt er ook aan. Alex Elaut, onze geschiedkundige, schittert door afwezigheid. Hij heeft toch tijd gevonden om een ideetje voor publicatie door te geven.



Hoewel het een dunnetje is, deze maand vindt u er toch zeker iets in dat u interessant zal vinden. Een uitgebreid verslag van het welkomstfeest in het park voor de Grand Yard met de wandeling in de buurt, zal vast uw aandacht trekken - vind uzelf op de foto's – alsook uitleg over de basiliek in de Merodelei en de plannen met het Vredegerecht in de Grotesteenweg.

De wettelijke en Belgische feestdagen op een rijtje en een speciale uitleg van de Guldensporenslag.



Bij de uitgave op deze nationale feestdag hoort een gepast schilderij van Jozef Posenaer. De Keyserlei in feesttooi 21 juli 1914.

Het Wilde Westen in ons park! Waarom was er een wildwestachtervolging ... met succes.

Inge vult weer aan met buurtinformatie. Voor

Kernteam Hertoghe: Nelly Bongers

Activiteiten Buurtkring Hertoghe

Welkomstfeest voor de nieuwe Grand Yard bewoners

Onze nieuwe burenen in de Grand Yard appartementen – Doornelei en Karel Oomsstraat – werden in het Hertoghe park op zondag 11 juni door de Buurtkring Hertoghe verwelkomt.

Alle elementen waren aanwezig voor een gezellige middag. Er was zon, veel zon, maar er was ook veel schaduw. Er was muziek, drank en hapjes - van Doppio Zeroo in de Biartstraat.



Maar het waren onze burenen die de gezelligheid veroorzaakten. Er werd gebabbeld en gelachen door burenen die elkaar niet kenden, misschien al wel kenden of alleen van gezicht kenden, maar nooit met elkaar gesproken hadden. Het gebeurde hier.





De aanwezige leden van het kernteam van de buurtkring Hertoghe (zij droegen sjerpen, of waren toch verondersteld dit te doen) hadden de stoelen en tafels al opgesteld, verzorgden spijs en drank, circuleerden en legden uit hoe men zich voor de Hertoghe buurtkrant kon inschrijven. Dit leverde 32 nieuwe lezers op.

Alex Elaut, stadsgids en buur, stelde zijn nieuwe boek voor.



Wandelen door de buurt met Alex Elaut

Alex leidde ook een wandeling **door de buurt** waarvoor zo'n 50-tal mensen zich hadden ingeschreven. Zij werden niet teleurgesteld, het was een groot succes. Veel van hen herinnerden zich de namen van de families van weleer die hij besprak. Ik zag velen knikken in herkenning. Hij slaagde erin om het verleden te doen herleven met zijn documentatiemateriaal en enthousiaste beschrijvingen van kastelen en koetshuizen. Door opmerkingen uit de groep ontsponnen zich gesprekken, midden op straat.



Een van de hoogtepunten was het bezoek aan de Basiliek van het Heilige Hart in de Merodelei.



Er waren een paar reacties op de vraag van Alex: "Wat is het verschil tussen een basiliek en een kathedraal.?" Een basiliek is een kerk waaraan door de paus bepaalde voorrechten zijn toegekend. Een kathedraal of dom is een kerk waar een bisschop zetelt.

Alex had heel graag de kloostertuin laten zien. Hij kreeg helaas geen toestemming.

Maar, een paar dagen later werd in de basiliek "150 jaar klooster heilige hart" gevierd mét toegang tot de tuin. Alex maakte iedereen attent op de aankondiging hiervan op de deur van de basiliek. Geïnteresseerde burens zorgden dat ze erbij waren. Net als met de basiliek, vonden ze een verrassing achter de gevel. Wie een georganiseerde tuin verwacht met aangelegde bloemperken, slingerende paadjes en zitjes zal teleurgesteld zijn. Het is een groot stuk grond met oude bomen en struiken en met overblijfselen van perken, oude bijenkorven en fruitbomen voor een eens zelfvoorzienende kloostergemeenschap. Het is wel een oase van rust, iets wat je niet verwacht in deze residentiële wijk.



De appartementen van Den Dreyhoek hebben een goed zicht op de kloostertuin.

Een beetje basiliek geschiedenis.

In 1875 begon de bouw van de neogotische basiliek met de eerste steen, een stuk marmer uit de catacomben van Rome en financiën bij elkaar gebracht door enthousiaste gelovigen. 135 jaar lang, van 1878 - in die tijd was de locatie nog een groene buitenwijk aan de rand van de stad Antwerpen - tot 2013, hebben de "Dochters van Jezus Heilig Hart" gewoond en geleefd in de basiliek en het aanpalend klooster. Een van de doelstellingen was "... aan het Hart van Jezus in het allerheiligst sacrament een ononderbroken eerherstel brengen...". Dit betekende dat mensen er dag en nacht binnen konden lopen, er was een doorlopende aanbidding. De laatste jaren van hun aanwezigheid in Antwerpen hebben de zusters de nachtaanbidding moeten stopzetten omdat ze te oud werden en niet meer met genoeg waren. In 2014 verhuisden ze naar hun moederhuis in Rome.

De "Gemeenschap Chemin Neuf" betrok het klooster. Chemin Neuf, is een rooms-katholieke apostolische gemeenschap met ongeveer 2000 leden in 30 landen in Europa, Afrika, Azië, Amerika en het Midden-Oosten. Mensen die hun leven van gebed op een nieuwe manier willen voortzetten. De gemeenschap is gebaseerd op de Ignatiaanse (Ignatius van Loyola) spiritualiteit en geïnspireerd door charismatische vernieuwing. In het klooster van de basiliek werd een studentenhuis opgezet, men biedt er een kamer en vorming. De 24 beschikbare studentenkamers

zijn allen bezet. Met de studenten wonen ook een viertal leden van de Gemeenschap in het klooster. Retraites organiseren en leiden is core-business, ook jongerenwerk. De Basiliek is sinds de inwijding in 1878 alle dagen open voor gebed. En dat verandert niet in de 21ste eeuw. Bij het voormalige Vrederecht Grotesteenweg 13 mochten we wel binnen. Weer een verrassing achter een gevel, een grote tuin met een koe.



Drie jaar lang verwelkomde de bedenkers van [Zelda@Zorro](#) gasten in het prachtige voormalige vrederecht. Ze deden dit met hun heel speciaal concept. In een gezellige huiskamersfeer werden kinderen beziggehouden terwijl de ouders in alle rust konden genieten van brunches, theesessies, workshops. Na ons bezoek en een kijkje in de-tuin-met-de-koe werden de deuren gesloten.

Grote renovatiewerken en een nieuwe bestemming gaan het pand omvormen tot het nieuwe districtshuis van Berchem. Voor trouwlustige koppels is er goed nieuws. Vanaf februari kunnen ze de pop-up trouwzaal boeken die er tijdelijk wordt ingericht in afwachting van de herbestemming van het gebouw als districtshuis.

Voldaan keerde de wandelgroep terug naar het park waar een koel drankje wachtte. Dhr. Frederic Nottebohm en zoon Charles Nottebohm, bestuurder van het gelijknamige Woonzorgcentrum in onze buurt, kwamen ook even een kijkje nemen.



In en rond het park was er verrassend veel feedback over het welkomstfeest. Positieve opmerkingen werden o.a. gemaakt door klanten van Het Broodjeshuis, Schoonheidsinstituut De Decker en krantenwinkel Tabacchi. Al het voorbereidend werk was absoluut de moeite waard. Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen.

Wat valt er tijdens de vakantie in onze buurt te beleven?

Handwerkclub elke dinsdag om 15 uur

Een succesvol initiatief, ontstaan tijdens een koffie Hertoghe.

Samen handwerken maar vooral ook genieten van elkaars gezelschap. Breng je eigen handwerk me of werk hier aan één van onze gezamenlijke projecten. Je bent zeker ook welkom om ons gewoon gezelschap te houden.

De handwerkclub wordt gesponsord door Nottebohm en dank zij de vrijwillige inzet van Chrisja, Ria en Mieke is deelname gratis.



meer foto's in de fotohoek

Aquarellen met Frank 4 en 18 augustus, 1 september om 15 uur

Ook daar zijn jullie als buur zeker welkom. Ervaring is niet nodig. Frank leert je hoe je ook zonder ervaring tot een zeer mooi resultaat kan komen. De workshops worden gesponsord door Nottebohm en dank zij de vrijwillige inzet van Frank is deelname gratis.



Hertoghe Boekenruilkast



Het boekenkastje is zeer in trek. De ene dag bijna leeg, de volgende weer gevuld. Wel wil ik jullie vragen geen etenswaren of kledij in of op de kast te leggen. We willen het kastje graag netjes en aantrekkelijk houden voor iedereen.

Het kastje staat aan de Biartstraat 2 (Nottebohm Wzc) onder het afdakje bij de liftingang. Neem gerust een boek of doneer er de boeken die je zelf niet meer nodig hebt. Heeft u een mooi boek gelezen uit de kast? Je mag ons altijd laten weten, zo kunnen we er iets over publiceren in deze krant.

Heeft u burens die nog niet op de hoogte zijn van onze activiteiten?

Nodig hen gerust uit. Zij kunnen zich ook inschrijven voor onze mailings

via <http://eepurl.com/gXFvQH> of stuur een mailtje naar buurtringhertoghe@gmail.com Tijdens de zomervakantie zijn we er even tussenuit maar we houden jullie wel op de hoogte van de activiteiten in de buurt.

En verder ???

Voor het volgende werkjaar zitten er al heel wat nieuwe activiteiten in de pijplijn.

Kijk mee uit naar

- Buurten in de buurt (bezoekjes aan de Roma, Opera, Bourla, het Provinciehuis, ...)
- een wijnproeverij
- de novemberlezing

Nog een fijne vakantie gewenst

Inge Melis, Buurtcoach Hertoghe, 0485 23 05 31

Fotohoekje

- handwerkclub
- aquarellen met Frank
- boekvoorstelling Alex Elaut - 125 jaar Art-Nouveau architectuur in Antwerpen (Het boek is reeds in herdruk en te koop via Alex Elaut) .
- Welkomstfeest Grand Yard met dank ook aan Wim Robberechts voor het doorsturen van een aantal mooie foto's.











Het ontstaan van de buurtkring

Op het welkomstfeest voor de burens van Grand Yard werd me meermaals gevraagd naar het ontstaan van onze buurtkring. Vandaar nog even een blik terug op onze geschiedenis in deze krant.

Het begon met een succesvol project in 2016.

'Biertstraat wordt Toekomststraat' van *Antwerpen aan t Woord*, waar de bewoners van de Biertstraat het initiatief namen om een samenwerking op poten te zetten met het woonzorgcentrum in hun straat. Hieronder even een flashback naar die fijne zomer in onderstaand artikel dat door Griet Bouwen in 2016 werd geschreven.



Biertstraat wordt Toekomststraat 'Het was een schone zomer'

'Wat als je samen met je burens zou fantaseren over de straat van je dromen? Hoe zou je dan samenleven?' Met die vragen prikkelde 'Antwerpen aan t woord' bewoners van de Biertstraat. Tijdens onderlinge babbels kwamen ze samen tot de vaststelling van ze nauwelijks weet hadden van de wereld

achter de muren van de residentie op nummer 2, het Woonzorgcentrum Nottebohm. Contacten werden gelegd, dromen gedeeld. Zotte, lange, late zomerdagen volgden. De herfst is al ingezet wanneer we met buurtbewoners Johan en Chrisja, Nottebohmbewoners Annie en Gitta en ergotherapeute Inge nog wat nagenieten. De magie van jonge vriendschap hangt boven de gesprekstafel.

'We stapten samen in het project Toekomststraat omdat we elkaar op een positieve manier wilden leren kennen. We wilden ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen', zegt Johan, een van de drijvende krachten achter het initiatief. Ergotherapeute Inge van Nottebohm reageerde enthousiast op het voorstel van de buurt. 'Het idee dat bewoners van Nottebohm als burens gezien worden, zette bij ons allemaal een nieuwe ervaring in gang. Ja, we zijn allemaal burens van mekaar. Door er zo naar te kijken, ontstaat een wereld van mogelijkheden die veel verder reikt dan wat wij als zorgprofessionals voor onze mensen kunnen betekenen.'

Feest in de straat

Tijdens de laatste weken van augustus werd het asfalt van de Biertstraat een kleurrijk podium voor een ontmoetingsreceptie, muziek, een kaas- en wijnavond, een zomerbar, een vegetarische avond. Er was een yogales in de tuin van Nottebohm, een picknick, een barbecue, een concert, een kwis, een film en een uitstap naar Planckendael. Kinderen uit de buurt dwaalden door de afdelingen van Nottebohm en nodigden mensen uit om buiten te komen en mee te genieten.

'Bij de openingsreceptie – die op straat doorging - regende het', vertelt Inge. 'Nogal wat mensen zaten te wachten tot ze opgehaald werden. Het start-uur werd een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk – net op het middaguur was het zover. Bij Nottebohm is het dan etenstijd, en op zondag



zijn het frietjes. Ik stond compleet versteld dat er zoveel bewoners de receptie boven het middageten verkozen. Dat was een schitterend moment.'

Fietsen en eten



Sinds die late zotte zomerdagen wordt er een pak meer over en weer gelopen tussen de woningen en het woonzorgcentrum. Bewoners uit de straat springen binnen bij Nottebohm, bewoners van Nottebohm doen dingen samen met hun burens. Fietsen bijvoorbeeld, met een Riksjafiets. Gitta zit een beetje schuin in haar rolstoel. Ze kijkt op, glimlacht en wijst in Johan's richting. 'Volgend jaar ga ik met jou fietsen', lacht ze. 'En ik wil wel eens biefstuk-friet eten bij jou thuis', zegt Annie.

Johan organiseert zo af en toe een Plat Préféré voor bewoner van Nottebohm. Hij kookt graag en vindt het heerlijk om iemand een favoriet gerecht cadeau te doen. Zijn eerste gast was Laurent, wiens vrouw – een Italiaanse - geweldig goed Ossobuco kon maken. Johan maakte die fameuze Italiaanse kalfsschenkel voor Laurent. 'En die was toch goed genoeg', lacht hij. 'Eten van vroeger, dat roept herinneringen op. Da's waardevol.' Gitta luistert, lacht. 'Johan, ik wil ook bij u op bezoek komen.'

Levensmoed hervinden

Heel bijzonder allemaal, vindt Inge. Gitta was amper een half jaar geleden haar levensmoed kwijt. Nu is ze enorm gemotiveerd weer aan kine begonnen. Gitta heeft een doel. Ze wil zonder rolstoel de trap overwinnen aan de voordeur van Johans huis. 'Ik voel nieuwe moed. Met al dat leven in de straat ben ik gestopt met alleen maar boven op de afdeling te zitten, te denken en te denken.' Ze kijkt naar Johan en zegt 'Ik heb nog een idee. Als we eens een vogelpik zouden doen...'



Toekomststraat, springplank naar toekomst

Allez vooruit, 't is omdat Gitta het ter sprake brengt: de toekomst. 'Het opzet van die twee weken in augustus was mekaar leren kennen', zegt Inge. 'We wilden dat rustig zien ontstaan, en dan zien wat er nog meer kan gebeuren. Belangrijk is dat het haalbaar is voor iedereen. Dat we niks beloven wat we niet kunnen waarmaken. Johan: 'Die continuïteit kan al in kleine dingen zitten. We willen graag een Riksjafiets kopen met de buurt, zodat we met de kinderen en ouderen kunnen gaan fietsen. Samen wandelen is ook simpel en best doenbaar. Misschien komt er een petanquebaan die we samen kunnen gebruiken. En bewoners willen gerust al eens naar de winkel voor een oudere die iets nodig heeft.'



Dat is precies wat buurtbewoonster Chrisja doet. Sinds Biartstraat-Toekomststraat kent ze de weg naar binnen, achter de muren van het woonzorgcentrum. 'Ik heb veel deugd aan de contacten met de mensen hier. Soms doe ik boodschappen voor een bewoner die iets nodig heeft. Of een taart bakken voor een verjaardagsfeest. Het geeft me veel voldoening.'

In ieder van ons leeft nog een kind

'Ik vind het heel plezant', zegt Annie (95). 'Het contact met de mensen hier, met de kinderen: da's een afwisseling

waar ik echt deugd van heb. Dan leer ik nog andere mensen kennen.' Ze blinkt. Johan pakt haar bij de schouders en zegt: 'Ja Annie, en wat ook plezant is: onze kinderen, die hebben er nu allemaal oma's en opa's bij.' Annie is vijfennegentig. Of is het vijftien? Annie: 'in iedereen van ons zit nog een jong meisje dat geniet van een avontuur. Als dat hier allemaal zo verder gaat, dan hebben we nog veel te verwachten.'



Het schitterende resultaat van deze samenwerking deed ons verder nadenken. Niet alleen over wat de buurt kan betekenen voor de bewoners van de Biartstraat 2 maar ook wat Nottebohm kan betekenen voor de buurt. Zo komt het dat ik sinds 2018 op initiatief van Nottebohm Wzc aan de slag ging als buurtcoach in de buurt van het woonzorgcentrum - de Hertoghe buurt. Het begon met de buurt te leren kennen dank zij enkele burens die al een band met Nottebohm hadden. Om de burens met elkaar in contact te brengen planden we activiteiten en startten we met deze buurtkrant. We zorgden er met de

buurtkring oa. ook voor dat er extra zitbankjes geplaatst werden in de buurt.

Intussen hebben we een heus kernteam van buurtbewoners die, geheel vrijwillig, allerlei initiatieven nemen om de burens dichterbij elkaar te brengen en zorgzaamheid voor elkaar onder de aandacht te brengen. Hieronder vinden jullie de missie en visie die we daarbij voor ogen houden.

Missie

Buurtkring Hertoghe staat voor een levendige buurt waarin mensen samenleven in een hartelijke, veilige, gezonde omgeving. Een buurt waar mensen bewust en respectvol met elkaar en met hun omgeving omgaan, elkaar graag ontmoeten en er zijn voor elkaar.

Visie

Buurtkring Hertoghe is participatief en organisch tot stand gekomen. Ze beweegt mee met al wat er leeft en nodig is in de buurt.

De buurtkring wil zichtbaar aanwezig zijn en het aanspreekpunt vormen voor diverse actoren in de buurt. Daarbij zorgen we voor transparante communicatie.

Wij willen meewerken aan een veilige buurt waar mensen zich geborgen voelen en zich vrij durven bewegen. Waar de openbare ruimte toegankelijk is voor alle gebruikers.

Samen Leven betekent elkaar kennen en herkennen. Gelegenheid creëren tot ontmoeting is een manier om hieraan mee te werken.

Gelijkwaardig contact tussen alle burens met respect voor ieders eigenheid en autonomie willen wij nastreven. Respect voor de woonomgeving hoort hierbij.

Wil jij ook mee bouwen aan deze buurt?

Kom het kernteam versterken. Neem dan zeker contact met me op 0485 23 05 31

Ondersteuning in de thuissituatie?

Zoek jij ondersteuning voor je thuissituatie? Zelf een dagje deelnemen aan activiteiten en samen lunchen, therapie als je dat nodig hebt. Of opvang voor een partner die niet alleen kan thuisblijven? Heel wat mensen zijn nog niet op de hoogte van het bestaan van [dagcentrum De Meander](#).

Meer info? 03/259.18.19

Beste groet,

Inge Melis, Buurtcoach Hertoghe

inge.melis@nottebohm.be

0485 23 05 31

Wist U dat?

Belgische en wettelijke feestdagen

11 juli – winkels open of dicht? Niemand wist het precies.

Het werd aan de winkeliers overgelaten. Het is dan ook geen nationale feestdag. Het is het **feest van de Vlaamse gemeenschap** gebaseerd op de herdenking van de zgn. Guldensporenslag in 1302.



"Op het einde van de 13de eeuw escaleerde het conflict tussen de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre (ca. 1226-1305) en zijn leenheer Filips IV de Schone (1268-1314), koning van Frankrijk. Omwille van politieke, economische en juridische redenen verbrak Dampierre in 1297 de feodale band met zijn leenheer. Dit had een oorlog tot gevolg. Vlaanderen werd bij het Franse kroondomein gevoegd en de oude graaf belandde in de gevangenis.

De opstand was een feit toen enkele van zijn jongere familieleden in Brugge een verbond sloten met de stedelijke ambachten. Willem van Gulik, Jan van Namen en Gwijde van Namen trokken samen met Pieter De Coninck en Jan Breidel het voortouw. Ze brachten het vuur aan de lont tijdens de Brugse Metten (18 mei 1302). Na deze nachtelijke moordpartij was een open veldslag onvermijdelijk.

De Vlaamse opstandelingen heroverden de kuststrook en overal sloten ambachtslieden zich aan bij de groep. De botsing met het intussen gemobiliseerde grote Franse ridderleger vond plaats bij Kortrijk op 11 juli 1302. Op de Groeningekouter behaalde het leger van ca. 9000 voetknechten de overwinning op een veel sterker geacht koninklijk leger van sterk bewapende ruiters. De Guldensporenslag verhinderde een definitieve aanhechting van het graafschap Vlaanderen bij de Franse kroon.

Van de oorlogsbuit werden vergulde riddersporen, banieren en wimpels als trofeeën opgehangen in de Onze Lieve Vrouwekerk te Kortrijk. Tachtig jaar later werd opgetekend dat er 500 paar gulden sporen werden bewaard, maar dit aantal is waarschijnlijk overdreven."

Rechtenhouder

© Copyright Stad Kortrijk

De viering stond dit jaar in het teken van Hendrik Conscience, 185 jaar sinds het verschijnen van zijn boek *De Leeuw van Vlaanderen*, 140 jaar sinds zijn overlijden.

Met het grote succes van *De leeuw van Vlaanderen* waarin hij de Guldensporenslag beschrijft, kreeg Conscience de titel "*de man die zijn volk leerde lezen*". Verder heeft dit boek sterk bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording in de 19^{de} eeuw en de groei van Vlaamse Beweging tot in 20^{ste} eeuw en daarna.

Bij zijn graf op het Schoonselhof, in een druk bijgewoonde plechtigheid, luisterden de aanwezigen naar toespraken van Vlaams minister-president Jan Jambon en burgemeester Bart De Wever. De minister van Onderwijs wees op het gevaar van de achteruitgang van de Nederlandse taal.

Gedanst en gezongen werd er op de Grote Markt.



27 september

Feestdag van de Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap)

Herdenking van de overwinning in 1830 van de patriotten op de Hollandse troepen in het Park van Brussel

15 november

Dag van het Koningsfeest

derde zondag van september

Feest van het Waalse Gewest

8 mei

Feest van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest

10 Wettelijke feestdagen:

Nieuwjaarsdag; Paasmaandag – na de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente; 1 mei Dag van de Arbeid; O.L.H. Hemelvaart - 6^{de} donderdag na Pasen; Pinksteren - 7^{de} maandag na Pasen; 21 juli Nationale Feestdag; 15 augustus O.L.V. Hemelvaart; 1 november Allerheiligen; 22 november Wapenstilstand van 1918; 25 december Kerstmis.

Nationale feestdag 21 juli

België is tegelijkertijd een zeer oud land en een jonge onafhankelijke staat. Het was Julius Caesar die zo'n 2000 jaar geleden voor het eerst sprak over de Belgen in zijn werk over de oorlog in Gallië. Gedurende eeuwen maakte België deel uit van verschillende staten. Het werd pas onafhankelijk in 1830. De Nationale feestdag is vastgesteld op 21 juli door een wet van 27 mei 1890. Het was op 21 juli 1831 dat Leopold I, de eerste Koning der Belgen, de grondwettelijke eed aflegde. Hij zwoer trouw aan de Belgische grondwet en aan de Belgische wetten.

Nelly Bongers

Hakketak

Frieda Goovaerts is een buur die woont in den Dreyhoek.

Ik leerde haar als buurtcoach kennen toen ze ons wist te mobiliseren actie te ondernemen voor een oude boom die geveld zou worden ten bate van het nieuwe complex Grand Yard.

Resultaat - de boom staat er nog in zijn volle glorie.

Sinds Frieda wegens gezondheidsproblemen nog moeilijk het huis kan verlaten schrijft ze wekelijks een blog om in contact te blijven met de buitenwereld. Eentje daarvan publiceren we in de krant, de andere kan u lezen op haar [webpagina www.hakketak.be](http://www.hakketak.be).



Over de reden van haar blog laat ik haar zelf aan het woord: "Om over van alles en nog wat mijn zegje te kunnen doen: vriendschap, studie, koken, planten, reizen, lezen, wandelen, TV, fotograferen, relaties, geschiedenis, Netflix, aardrijkskunde, gezondheid en alles wat er nog op mijn pad komt, maar verwacht zeker geen academische taal. Ik hoop dat volgers mijn blog kunnen appreciëren en verder hoop ik dat ik nog veel jaren mag bloggen. Alvast bedankt aan iedereen die met mijn verhaal wil meegaan."

2 Apen



Mijn partner en ik hebben jaren gedacht dat we twee apen waren. Dat is te zeggen in de Chinese dierenriem. Inderdaad, iedereen die geboren is in het jaar 1944 is een aap. Ik heb altijd gedacht dat ik helemaal geen aap was maar tja, als de Chinezen dat zeggen dan zal het wel waar zijn zeker? In ons huishouden waren de apen dus baas over een hond 1970 (aibaar en trouw), een draak 1976 (vuurspuwend en rebels) en een paard 1978 (intelligent en zacht).

Tot ... eureka ... ik ontdekte dat het Chinese Nieuwjaar niet begint op 1 januari zoals wij dat gewend zijn, maar dat hij elk jaar een andere startdatum heeft volgens de maankalender. Ik dacht het gevonden te hebben. Op het internet kun je zoal van alles vinden en dus ik vond dat 25 januari 1944 de aanvang van het Chinese Nieuwjaar was en dus was ik toch een aap. Ik heb er me intussen bij neergelegd, tenslotte zijn het de apen die onze voorouders waren en zolang het geen bonobo's zijn ben ik best tevreden.

Dit jaar is het jaar van het waterkonijn. Ik ben eens gaan kijken wat voor goeds we in dit jaar van het waterkonijn kunnen verwachten. En ik citeer:

"In de Chinese astrologie symboliseert het konijn geduld en geluk, wat zou betekenen dat het jaar van het konijn 2023 zal brengen wat we in 2022 hebben gemist: vrede en succes. Ook zal het een meer ontspannen jaar worden met meer respect en empathie voor onze medemensen. Tevens zal er meer ontspanning komen op het financiële vlak".

Wow, als dat moest waar zijn dan moeten we ons serieus haasten want het jaar 2023 is al voor de helft gepasseerd.

Als toemaatje een uitdrukking: "een broodje aap". Het is een anekdote die iedereen vertelt als een werkelijk gebeurd verhaal maar dat wisten jullie waarschijnlijk al.

Een vriendin vertelde me dat ze een AAP-relatie had. Ze keek ongelovig naar mijn verwonderd gezicht. Een AAP-relatie is de afkorting van "Alleen als 't kan" zei ze humeurig. En ik dacht "Wat vinden ze nog allemaal uit" maar ik heb niks gezegd. Zwijgen kan niet verbeterd worden.

Frieda Goovaerts

Cultuur in de wijk

Kunst in het provinciehuis: Expo EIGEN/AARDIG



Nog niet de kans gehad om te gaan kijken?

Wees er dan snel bij want deze expo loopt nog tot 28 juli 2023

De expo EIGEN/AARDIG toont een eigenzinnige selectie van werken uit de provinciale kunstcollectie, in dialoog met objecten uit het Provinciaal Archeologisch Depot. Geïnspireerd door beeld en vorm, kleur en textuur, harmonie of tegenstelling. EIGEN/AARDIG is de 5de interventie in Every Collection Hides Another Collection, de kunstinstallatie in het provinciehuis, naar een ontwerp van kunstenaar Nico Dockx.

Adres: Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen

Gratis te bezoeken van 21 april tot en met 28 juli 2023, tijdens de openingsuren van het provinciehuis: op werkdagen van 8 tot 18 uur (gesloten tijdens weekends en op feestdagen).

Love2Arts Gallery

Residentie Hertogenpark,
Desguinlei 90, 2018 Antwerpen
0498 30 60 10



Hieronder vindt u de komende concerten.

September 2, 2023: Baroque concert (Wei-Lian Huang et al.)

September 16, 2023: Vilmos Csikos, Asako Kanazawa & Maarten Lingier

October 7, 2023: Duo Dierinck–Brackman

October 14, 2023: Lora Markova & Syon Najman

October 21, 2023: Andrzej Grudzień & Yasuko Eguchi

October 28, 2023: Shua Tanaka

November 18, 2023: PaTi-PaMi (Vanessa Diaz Gil et al.)

November 25, 2023: Blindman Kwartet & Abdel Rahman El Bacha

December 16, 2023: Euterpe Baroque Consort

February 3, 2024: Zeitspiel Klavierduo

18

Domein Hertoghe, het hart van onze buurt

Het wildewesten in het Hertoghe park

080012312 werkt!

Het ene moment hadden ze toch zo'n lol. Toen ineens niet meer.

Jeannine zag door het gebladerte een paar teenagers op vogels schieten, Sammy blafte. Het geluid werd trouwens door veel burens in de omgeving gehoord. Twee schoten die leken op geweschoten. Toen ze riep: "Laat die vogels toch met rust." liepen de jongeren iets verder door en loste nog een paar schoten.

Een SMS van Jeannine en een telefoontje naar de Blauwe Lijn leverde 's anderdaags het vervolgverhaal van mevrouw B uit Residentie Hertoghe op. "Ik hoorde schoten en mijn hondje Puky sloeg aan. Tot mijn verbazing zag ik vanaf mijn appartement vier politieagenten vier teenagers achtervolgen, 12 tot 15 jaar waren ze schat ik. Even later zag ik ze alle vier plat op de grond liggen. Er kwamen nog twee agenten bij. Ze hebben ze een hele poos laten liggen."

Een pluim voor de prompte melding en een dikke pluim voor de politie die zo snel ter plaatse was en ondanks de drie uitgangen van het park de jonge 'stropers' te pakken heeft gekregen.

Wat is er gelukkig ook te vinden in het park?

Deze dames zijn regelmatig te vinden in het park.



Van welke boom
is dit blad?



Wat zijn dit?



Wat is dit?

Nelly Bongers

Uit in de buurt

Vrijdag 28 juli om 14U30 - Zomerconcert Annabel Gordon en Joannes Thuy - Café Biart*

Celliste Annabel Gordon komt ook in 2023 vanuit New York voor een reeks concerten en Masterclasses naar Europa. Sinds 2013 treden Annabel en Joannes samen op in Europa met een veelzijdig repertoire. Zo gaven ze samen reeds talrijke concerten o.m. in het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. Hun concertprogramma omvat zowel klassieke en religieuze muziek als nummers uit opera's en musicals. Hun repertoire gaat van Purcell en Bach tot Verdi, Dvorák, Gershwin, Bernstein en Léhar. Meer info over de muzikanten vindt u [hier](#).
Vrij toegankelijk.



15 augustus om 14U30 - Tuinconcert 18+ Band in de tuin Nottebohm Wzc*

(bij slecht weer gaat het concert door in Café Biart)

18+ is in tegenstelling tot wat enige deugnietrij doet vermoeden onze groepsnaam die verwijst naar het aantal snaren dat wordt gespeeld in onze band met de stembanden als "extra".

Sven Van Stayen soleert en begeleidt op mandoline of gipsy-swing-gitaar, Caro Chapelle ondersteunt met cello en bijstem.
Herman Dils is uw zanger van dienst en begeleidt met gitaar.



Chanson, easy listening en instrumentale stukken staan op't menu.
Uw luisterplezier is ons hoogste doel.
Vrij toegankelijk.

Vrijdag 25 augustus om 14U30 - Zomerconcert Mireille Vaessen - Café Biart*

Bekende swingende standards vanaf de jaren '20, zoals:
Fly me to the moon, Just the two of us, Cheeck to cheeck, Summertime,
That's amore, ...
Vrij toegankelijk.



Vrijdag 8 september om 14U30 - Herfstconcert Cord'e fori - Café Biart*

Cord'e fori bestaat uit :

- Greet Wouters : blokfluiten, bas- en discantgamba
- Noor Wouters : blokfluiten, vihuela
- Hugo Bekaert : spinet, orgel
- Anne Van Den Berge : basgamba

Vrij toegankelijk.



*** Café Biart**

**Nottebohm Wzc, Biartstraat 2,
2018 Antwerpen**

Buurthuis Unik

In het buurthuis Unik is er ook heel wat te beleven. Momenteel zijn zij gesloten tot 6 augustus maar daarna kunnen jullie er weer naar hartenlust deelnemen aan diverse activiteiten.

unik
voor de buurt

CONTACT

T: 0468 54 59 17

E: info@buurthuisunik.com

Buurtkring Hertoghe is een initiatief van Nottebohm WZC en kon tot stand komen met de ondersteuning van Burgerbegroting District Antwerpen, Koning Boudewijnstichting, steunfonds GZA

